

# Waar sta jij voor op?

*Bezinning Pasen 2024*

WAAR STA  
JIJ VOOR OP?

...EENZAAMHEID  
ARMOEDE  
VLUCHTELINGEN  
HET KLIMAAT...

ME  ANDER  
Paasviering 2024



**Samen met je klas  
tijdens het 2e uur  
een goed doel  
en sponsoracties  
bedenken.**

**Schoolbrede inzameldag woensdag 17 april**

**donderdag 28 maart**  
**2e uur - klassikaal**



# Wat gaan we doen?

- Bezinning 'Waar sta jij voor op?'
- Uitleg werkvorm goede doelen
- Werkvorm goede doelen
- Afsluiting: één goed doel kiezen
- Uitdelen sponsorkaart onderbouw  
(bovenbouw kan in de pauze een kaart halen bij de receptie)
- Brainstormen over acties



# Het is bijna Pasen!

Misschien wel het belangrijkste feest uit het christendom. Dit feest draait om één bijzonder persoon: Jezus Christus. Jezus was een leraar die vertelde over vergeving en liefde. In het paasverhaal kun je lezen dat de mensen Jezus doodden door hem aan een kruis te hangen. Jezus werd namelijk heel populair, hij kreeg veel volgelingen. De machthebbers werden bang dat Jezus de macht over zou nemen en besloten hem te kruisigen. Als Jezus is gestorven aan het kruis, leggen ze hem in een grafkelder. Ogeruimd staat netjes, toch?



**WAAR STA  
JIJ VOOR OP?**

Toch is dit niet het einde van het verhaal.  
Een paar dagen later blijkt het graf van Jezus leeg te zijn!  
Christenen geloven dat Jezus met Pasen is opgestaan uit de dood.  
Daarom is het paasfeest voor christenen een heel vrolijk feest, Jezus leeft!  
Tegelijk is het een feest met een donker randje.  
Voordat Jezus opstond uit de dood, moest hij eerst veel pijn lijden en zelfs sterven.  
Met Pasen vieren we dus dat dóór pijn en verdriet heen er altijd hoop is.  
Er is altijd hoop op een mooiere wereld.



Het paasverhaal geeft gelovige en niet-gelovige mensen al eeuwenlang hoop.

Het inspireert mensen om zelf ook op te staan tegen alles wat niet mooi is in onze wereld en om samen de wereld een beetje mooier te maken.

Ook op het Meander College doen we hieraan mee en worden we geïnspireerd door het paasverhaal. Samen willen we opstaan en in actie komen voor een goed doel, om zo de wereld een stukje mooier te maken.



**WAAR STA  
JIJ VOOR OP?**



**FOREVER  
CHOCOLATE**

Our plan to make sustainable  
chocolate the norm

## *Samen in actie*

De komende jaren organiseren we met Pasen een goede-doelenactie. Dit jaar starten we daarmee. Vandaag tijdens het 2<sup>e</sup> uur brainstormen alle klassen over goede doelen waarvoor ze zich voor in willen zetten: *Wat vind jij belangrijk? Waar sta jij voor op?*

Aan het eind van deze dag wordt er één goed doel gekozen voor de hele school. Na vandaag hebben jullie twee weken om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Op 17 april wordt al het geld ingezameld en wordt de eindstand bekendgemaakt!

School heeft voor vandaag alvast één goed doel gekozen: de chocola van Biolands, chocola met een goed verhaal.

# *En er valt ook nog wat te winnen!*

*Een Pathé bioscoopbezoek met je klasgenoten: voor de klas die het meeste geld inzamelt.*

*Vier bioscoopkaarten voor een film naar keuze: voor de leerling die het meeste geld inzamelt.*



# Planning

Vandaag

- Bedenken goede doelen
- Plannen maken inzamelen geld

Tot 17 april

- Geld ophalen door acties en sponsoring
- Verkoop loten op school voor loterij 17 april

17 april

- Loterij met mooie prijzen!
- Inzameling opgehaalde geld





# Verzamelen goede doelen

1. Welk onderwerp vind jij belangrijk?

*Vul de 9 onderwerpen in in de diamant*

2. Vergelijken in tweetallen

*Wat zijn overeenkomsten en verschillen?*

3. Eén diamant per groepje van 4

*Kies samen wat je het belangrijkste vindt*

4. Top 3 goede doelen bedenken

*Bedenk bij de 3 belangrijkste onderwerpen een goed doel (Google)*

5. Klassikaal verzamelen

*Alle nummers 1 op het bord schrijven*

6. Stemmen

*Welk goede doel vinden jullie als klas het belangrijkste?*



**ME**  **ANDER**  
**Paasviering 2024**



## *Bedenk op welke manier(en) je geld in gaat zamelen*

*Voor dat inzamelen heb je de komende twee weken de tijd.*

*Je neemt het door jou opgehaalde bedrag + de ingevulde sponsorkaart mee op de inzameldag:*

### **WOENSDAG 17 APRIL**

- frikandelbroodje vasten
- je snor laten staan
- luisteren naar je ouders
- de hond van de burens uitlaten
- lopend naar school
- baksels verkopen in de buurt
- auto's wassen
- lege flessen inzamelen
- gitaar spelen in het winkelcentrum
- klusjes doen
- twee weken niet (snoepen, gamen, etc.)

**TER INSPIRATIE**

